

Nog volop in het leven en bruisend van energie hebben wij met intens verdriet,
geheel onverwacht, afscheid moeten nemen van

Dirk Lommers

echtgenoot van Lutgard Stevens

trotse papa van Joeri en Anouk

*Havenarbeider Mexico Natie.
Lid van Supportersclub Magic Mauves.
KSK - sympathisant.
Levensgenieter.*

Geboren te Kapellen op 23 september 1971
en van ons heengegaan te Edegem (U.Z.A) op 21 juni 2018.

Wij nodigen u uit om samen met ons deel te nemen aan de uitvaartdienst in de parochiekerk
van O.-L.-Vrouw te Kalmthout - Centrum **op zaterdag 30 juni 2018 om 10 uur.**
Aansluitend leggen we hem te rusten op de nabijgelegen begraafplaats.

Samenkomst met gelegenheid tot groeten in de kerk (Kerkeneind) vanaf 9.30 uur.

U kan Dirk nog een laatste groet brengen in het rouwcentrum Luyts, Stationsstraat 184 te Essen,
aanstaande woensdag van 19 uur - 20 uur.

Correspondentieadres: Familie Lommers - Stevens
p/a Uitvaartverzorging Luyts, Stationsstraat 184 - 2910 Essen.

Dit melden u:

Lutgard Stevens

zijn echtgenote

Joeri Lommers
Anouk Lommers

zijn kinderen

Willy en (†) Maria Lommers - Eestermans, Irma Raets

zijn ouders

Louis en (†) Maria Stevens - Van de Keybus

zijn schoonouders

Nancy Lommers,
Michelle en Edwin, ♡
Maxim en Lisa

Johan en Peggy Gommeren - Lommers,
Laura
Marion
Dylan en Amber

Martin en Patricia Cloots - Stevens

zijn zussen, schoonbroers, schoonzus en hun kinderen

(†) René Eestermans

zijn peter

Mariette Vervaecke

zijn meter

Zijn nonkels, tantes, neven en nichten.
De families Lommers, Stevens, Eestermans en Van de Keybus.