



Diegene die ik liefheb verlaat ik  
om diegene die ik liefhad terug te vinden.

# Frans Kools

echtgenoot van  
Anneke Jacobs

Geboren te Essen op 13 februari 1939 en er  
van ons heengegaan in het WZC De Bijster op 13 april 2018.

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid van hem  
te nemen tijdens de uitvaartdienst rond de asurne in de  
parochiekerk van St.-Vincentius à Paulo te Essen-Horendonk

**op vrijdag 20 april 2018 om 11 uur.**

Aansluitend vertrouwen we zijn as toe aan het urnenveld  
op de nabijgelegen begraafplaats.

Samenkomst met gelegenheid tot groeten en condoleren  
in de kerk (Dreveneind) vanaf 10.30 uur.

U kan Frans nog een laatste groet brengen  
in het rouwcentrum Luyts, Stationsstraat 184 te Essen,  
aanstaande woensdag van 19 uur - 20 uur.

Correspondentieadres: Familie Kools - Jacobs  
p/a Uitvaartverzorging Luyts, Stationsstraat 184 - 2910 Essen.

Dit melden u:

Anneke Jacobs

*zijn echtgenote*

Els Kools en Joris Eeckhout,  
Lore en Lukas,  
Adriaan,  
Jorijn en Wout

Grete Kools en Cis Willemen,  
Jef en Birgit,  
Thijs en Bo,  
Joost en Nina

(†) Bart Kools en Annemie Van Looveren,  
Lize en Stef,  
Julie

*zijn kinderen en kleinkinderen*

Zijn broers, zussen, schoonbroers en schoonzussen.

De neven en nichten.

De families Kools, Jacobs, Peeters en Brosens.

*Met onze bijzondere dank aan dr. Paul Van Dyck,  
dr. Liesbet Devlies, het ganse team van het Wit-Gele Kruis,  
DVC De Maatjes en leefgroep 6 van WZC De Bijster voor hun  
liefdevolle zorgen.*