

Er is een band die de dood niet kan verbreken.

Liefde en herinnering leven altijd voort

Gerda van den Buijs

weduwe van

Dirk Noyens

Geboren te Essen op 27 juli 1960

en zacht van ons heengegaan te Edegem (UZA)

op 13 november 2017.

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid van haar te nemen tijdens de uitvaartdienst rond de asurne in de parochiekerk van St.-Vincentius à Paulo te Essen-Horendonk

op zaterdag 18 november 2017 om 14.15 uur.

Aansluitend vertrouwen we haar as toe aan het columbarium bij vake op de nabijgelegen begraafplaats.

Samenkomst met gelegenheid tot groeten achteraan in de kerk (Dreveneind) vanaf 13.55 uur.

Correspondentieadres: Familie Noyens - van den Buijs
p/a Uitvaartverzorging Luyts, Stationsstraat 184 - 2910 Essen.

Dit melden u:

Jan en Katrien Noyens - Anthonissen,
Jarne, Jasmien

Bart en Nathalie Noyens - Quirynten,
Emma, Stan

haar kinderen en kleinkinderen

(†) Jan en (†) Elisa van den Buijs - Jaspers

haar ouders

(†) Herman en Godelieve Noyens - Weyts

haar schoonouders

Ludo en Magda van den Buijs - Jacobs

Theo en Maria Bocken - van den Buijs

Armin en Rita Veraart - van den Buijs

Johan en Vera Nelen - van den Buijs

Roland en Lea Van Oevelen - van den Buijs

Jozef en Monique van den Buijs - Hereygers

Luc en Hilde Van den Bergh - Noyens

Ludo en Lief Van den Bergh - Noyens

Koen en Linda Noyens - Van Loon

haar broers, zussen, schoonbroers en schoonzussen

Haar nonkels en tantes.

De neven en nichten.

De families van den Buijs, Noyens, Jaspers en Weyts.