

Als je ouder wordt en niet meer weet waar je bent.
Als je mensen ziet, maar niet echt meer herkent.
Als je toch blijft strijden om bij ons te leven,
dan hopen wij dat je nu eeuwige rust is gegeven.

Irma Lambrechts

weduwe van Constant Vergouwen

Geboren te Essen op 11 april 1932
en zacht van ons heengegaan in het WZC St.-Michaël op 29 december 2018.

Dit melden u:

Louis en Annie Nelen - Vergouwen,

Tim en Monique Nelen - van Meer, *Eline, Lisa*

Marc en Charlotte Draayers - Nelen, *Sam, Thomas*

Jules en May Matthyssen - Vergouwen,

Edwin en Kim Matthyssen - Heymans, *Nikki, Kenzo, Nina, Nanou*

Michel en Ann Jongmans - Matthyssen, *Jari, Cheyenne*

Marc en Wilma Vergouwen - de Lange,

(†) Kimberly Vergouwen

Mike Vergouwen en Roxanne Van den Broek

haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Haar schoonbroer, schoonzussen, neven en nichten.

De families Lambrechts, Vergouwen, Brouwers en Vandermast.

*Met onze dank aan dr. Van Meel, directie, personeel en vrijwilligers
van het WZC St.-Michaël voor hun toewijding en goede zorgen.*

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid van haar te nemen tijdens de uitvaartdienst
rond de asurne in de aula van het WZC St.-Michaël, Moerkantsebaan 81 te Essen

op vrijdag 4 januari 2019 om 10 uur.

Aansluitend vertrouwen we haar as toe aan de natuur samen met deze van ons vokke
op de begraafplaats van Essen-Centrum.

Samenkomst in de ontvangsthal.

Correspondentieadres: Familie Vergouwen - Lambrechts
p/a Uitvaartverzorging Luyts, Stationsstraat 184 - 2910 Essen.

Uitvaartverzorging Eddy Luyts, tel. 03/667.55.29

