



Na een eenvoudig leven, rijk aan toewijding is zacht van ons heengegaan
in het WZC Villa ter Molen te Stabroek op 18 april 2019

Paula De Bondt

weduwe van
Gaston De Backer

Geboren te Kalmthout op 26 februari 1928.

Gesterkt door de ziekenzalving.

Dit melden u:

Patrick en Rosa Van den Eynde - De Backer

haar dochter en schoonzoon

Haar schoonzussen en schoonbroer.

De neven en nichten.

De families De Bondt, De Backer, Hendrickx en Van Dorst.

*Met onze speciale dank aan dr. C. Michielssen, artsen, directie, personeel en vrijwilligers
van het WZC Villa ter Molen voor hun liefdevolle zorgen.*

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid van haar te nemen tijdens de uitvaartdienst
in de parochiekerk van St.-Jan de Doper te Essen-Wildert

op donderdag 25 april 2019 om 10 uur.

Aansluitend leggen we haar te rusten op de nabijgelegen begraafplaats.
Samenkomst met gelegenheid tot groeten en condoleren in de kerk (St.-Jansstraat)
vanaf 9.40 uur.

U kan Paula nog een laatste groet brengen in het rouwcentrum Luyts,
Stationsstraat 184 te Essen, aanstaande woensdag van 19 uur - 19.30 uur.



Correspondentieadres: Familie De Backer - De Bondt
p/a Uitvaartverzorging Luyts, Stationsstraat 184 - 2910 Essen.