



Je mag vandaag om me huilen, omdat ik ben heengegaan,
als je morgen maar om me glimlacht, omdat ik geleefd heb.

Rik Francken

echtgenoot van
Maria Huysmans

Lid van S.O.V. en Biljartclub Molenheike.

Geboren te Essen op 31 januari 1936
en van ons heengegaan te Brasschaat (A.Z. Klina) op 8 maart 2019.

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid van hem te nemen tijdens de uitvaartdienst
rond de asurne in de parochiekerk van St.-Antonius te Essen - Statie

op zaterdag 16 maart 2019 om 11 uur.

Aansluitend vertrouwen we zijn as toe aan de natuur op de nabijgelegen begraafplaats.
Samenkomst met gelegenheid tot groeten en condoleren in de kerk (St.-Antoniusplein)
vanaf 10.40 uur.

U kan Rik nog een laatste groet brengen in het rouwcentrum Luyts, Stationsstraat 184 te Essen,
aanstaande donderdag van 19 uur - 19.30 uur.

Correspondentieadres: Familie Francken - Huysmans
p/a Uitvaartverzorging Luyts, Stationsstraat 184 - 2910 Essen.

Dit melden u:

Maria Huysmans

zijn echtgenote

Robert en Petra Francken - Naulaerts,
Annick Francken en Evert Denckens, *Germaine*
Michèle Francken en Wesley Pijnenburg

Rudi en Inge Francken - Spaens,
Pauline Francken en Christophe Vanheuckelom
Fabien Francken
Camille Potten en Jean-Baptiste Kunga

zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleindochtertje

Zijn broers, zussen, schoonbroer en schoonzussen.

Zijn nonkel en tante.

De neven en nichten.

De families Francken, Huysmans, De Backer en Suykerbuyk.

*Met onze speciale dank aan dr. G. Francken, directie, personeel, vrijwilligers van het WZC De Bijster
en artsen en verplegend personeel van A.Z. Klina voor hun liefdevolle zorgen.*